

Gruppenlederens beretning 2020

Birkegruppen er en ret stor spejdergruppe, når vi sammenligner med andre spejdergrupper i vor nærhed. Vi er naturligvis ret stolte af, at der er så mange børn og unge mennesker, der synes det er fedt at komme ud og mærke vejret og være sammen med andre. Sammen kan vi mere, finde vej på natløb, til tider fare vild i skoven og bygge et fællesskab, der kan føre til venskaber, der varer ved hele livet.

I Birkegruppen er vi lige nu 207 medlemmer den yngste er 5 år og den ældste er 66 år, vi er opdelt efter alder i mikroer, Eskemose Flok (6-8 år), minier Maglebjerg Flok (8-10 år), Junior Sjælsø Flok (10-12 år), troppen Birketropen (12-16 år), Klanen Birkeklanen (16-25 år), Birkestokken (22-30 år), Birkeknasten (25-35 år) og Stammen (35-51 år).

Vi var ca. 150 spejder og leder samlet til Bjørnebolle løb ved Naturskolen i Rudeskov i januar, her starter vi spejder året og rykker de største spejdere vider til næste gren. Men der er bjørne og honningsælgere løs i skoven! Spejderne havde en festlig dag med ikke at blive fanget af de store bjørne, købe og sælge honning, grydelåg, dåseåbner og skurebørster som til sidst blev vekslede til mini fastelavnsboller, de spiste til sammen 710 stk. på en søndag formiddag.

I år var det kun Troppen der fik hold Sct. Georgs dag, d. 23. april kl. meget tidligt om morgen. I år blev det afholdt som et virtuelt møde, og traditionen tro skal der opføres sagnet om Sct. Georgs og dragen, og Sct. Georgs budskabet læst højt. Mødet sluttede med en Kahoot.

I maj, juni og juli havde vi hjemmespejd, hvor der var flere af de mindste spejder, der var med til at lave ting hjemmefra. Flere af dem fik også hele familien til at lege med. Der blev uddelt et flot mærke til at sy på uniformen, når man havde gennemført opgaverne og fremsendt beviserne, på at opgaven var fuldført, til sin leder.

I starten af skolesommerferien holder Klanen spejderne med hjælp fra nogle trops spejder Adventure Camp ved hytten og i området lige omkring. I år med 60 børn. Man skal ikke være spejder for at være med i denne uge, hvor de lavede mange sjove lege der har en lille snært af spejder. Når ugen er omme, er der som regel flere af dem der gerne vil være spejder, og det kan vi godt lide. Det var så heldigt at det lige blev åbnet for at Klanen kunne afholde det og der blev virkelig gjort meget for at overholde alle regler omkring Corona, og alle havde en fantastisk uge.

Så blev det sommerlejrtime og Klanen starter, turen gik til det nordjyske på en standlejr med raftebyg, lejrball og byløb i Frederikshavn, udflugt til Skagen, Rubjerg Knude fyr, surfing, bygning af sandslot og hygge i en lånt sofa.

Birketropen ankom til Spejderklienten efter 3 dages patruljehejk. Så blev der bygget en god lejrplads med køkkenborde, tårn og kæmpet om den gyldne grydeske i madlavning. Der var også gåder og et uopklaret bankrøveri der ikke opklarede sig selv. Tropspejderne har meget der skal nås på sådan en sommerlejr. Spejderprøven skal der jo også være tid til, og de fik en overraskelse

den sidste aften, hvor aftenens menu pludselig ændres fra Chilli con carne til 100+ cheeseburgers, pomme fritter mv. ... og selvfølgelig tag-selv-softice i så rigelige mængder.

Junioren var på cykel-sommerlejr på Samsø. De har været på sælsafari og falkecenter, bygget hængekøje stativ og badet flere gange - vejret var nemlig dejlig solrigt. Torsdag bød på intet mindre end 40 km på cykel, hvor de bl.a. var forbi verdens største labyrint, besøgte Mandlas far i Mårup, hvor de fik boller og saft og badede endnu engang samt fiskede efter krabber. Efter en lang dag overraskede lederne med pizza og film aften - det blev taget godt imod af alle spejderne.

Minispejderne var på sommerlejr til Råbjerg-grunden, her byggede de spisebord og gammelmadsild, var afsted på hejk, som var sjov og meget hårdt for de små ben. Havde en stranddag og lavede batik T-shirts.

Mikro Sommerlejr gik til Arresøcenteret, hvor der også blev lavet batik sommerlejr T-shirts med to farver og så var de i vikingetræning. De lavede sværd, lerperler, løste koder og byggede små vikingskibe. De hjalp vikingehøvdingen med at erobre England i kamp og som belønning blev de inviteret til festmiddag.

De var også på hejk i det naturskønne område omkring Arresø. Det var en rigtig flot og god tur, med højt humør hele vejen. Den sidste aften på lejren blev brugt på hygge og snobrøds hotdogs til aftensmad.

Efter sommerferien nåede vi lige at afholde vores sommer oprykningsmøde, dog lidt anderledes end det vi havde planer om, men helt efter reglerne og opdeling af gruppens størrelse. Derefter blev der ikke holdt ret meget spejder i Birkehytten, for der kom en del Corona restriktioner fra alle sider og vi valgte at det var vigtigt at vi som leder var sikre på at der var styr på at vi overholder alle regler.

Vi er stadigvæk lukket, og venter i spænding på at åbne men hvornår det bliver er må vi høre fra regeringen, Korpset og andre kloge hoveder for at finde ud af..... Vi håber det bliver snart.

Merete Ravn, Gruppeleder